

EVEN VOORSTELLEN:

Sprekers donderdag 23 februari

dr. Tineke de Lange

Vrouwen in het Eerste Testament: beelden en portretten



De Bijbel is ontstaan in een samenleving waarin mannen en daarmee het mannelijk perspectief overheersend waren. Dat verklaart waarom de stem van vrouwen zelf weinig gehoord wordt.

Toch vinden we in de Bijbel naast allerlei stereotype beelden van vrouwen opvallend veel invloedrijke vrouwelijke personages die de omstandigheden naar hun hand zetten en crises het hoofd weten te bieden.

In deze inleiding verkennen we een aantal aspecten van de voorstelling van vrouwen in het Eerste Testament: van de vrouw als metafoor en ideaal tot vrouwen als crisismanagers, partners en tegenspelers.

Daarbij zullen ook enkele minder bekende vrouwen de revue passeren. Deelnemers wordt gevraagd hun bijbel mee te nemen (Willibrordvertaling 1975 of 1995; NBV 2004 of 2021).

dr. Jan Van Reeth

Vrouwen in het Nieuwe Testament



De wijze waarop vrouwen verschijnen in het Nieuwe Testament, in de Evangelieën nog meer dan in de brieven van Paulus, is voor antieke teksten heel ongewoon en is dat zeker ook in de context van de toenmalige (en huidige!) Levantijnse samenleving. Misschien is het zo wel te verklaren dat precies deze passages een aantal tekstkritische problemen stellen.

dr. Marc Timmermans pr.

De actualiteit van Edith Steins visie op de rol van de vrouw in Kerk en maatschappij



In deze conferentie gaan we in op de actualiteit van de mensvisie van Edith Stein en met name de actualiteit van haar visie op de vrouw en haar rol in Kerk en maatschappij. Vaak zien we, zoals ook in de Duitse *Synodaler Weg* het geval is, dat de noodzakelijke promotie van de vrouw in de Kerk wordt herleid tot het openstellen van de priesterwijding voor vrouwen, een thema waarover de Kerk zich bij monde van Johannes Paulus II inmiddels definitief heeft uitgesproken. Bijna honderd jaar geleden wees Edith Stein ons al een uitweg uit deze impasse. Zij keert terug naar het antropologisch fundament van de theologische reflectie over de missie van mannen en vrouwen in de Kerk om van daaruit naar concrete toepassingen te kijken. Haar inzichten blijken inderdaad profetisch.

Het lijkt verstandig om in onze tijd hiermee ons voordeel te doen.

Sprekers vrijdag 24 februari

Anne de Fraiture

Mystica Elisabeth Leseur



Geïnspireerd door het gedachtegoed van Elisabeth Leseur (1866-1914) startten in 1938 een aantal vrouwen in Zuid-Nederland een kring, waarin zij hun persoonlijke katholieke geloofsbeleving met elkaar konden delen en verrijken. Elisabeth Leseur groeide uit tot een landelijke organisatie met 20 groepen.

Tot op de dag van vandaag inspireren en stimuleren de vrouwelijke leden van Elisabeth Leseur Nederland elkaar om in dialoog hun geloof te verdiepen en te zoeken naar zingeving.

Ad van Luijn, pr

Luisteren naar vrouwen in R.K.-parochies



Mijn afstudeertraject op de priester-en diakenopleiding Bovendonk had de titel: "Heb je een voorbeeld?; een weergave van luisteren naar vrouwen actief in RK-parochies." Lucetta Scaraffia gaf mij het laatste zetje om dit onderwerp te nemen en vrouwen aan het woord te laten over hoe het is om vrouw te zijn in Nederland, in onze kerk en wat ze drijft en wat ze verlangen.

Scaraffia schreef: *"Maar het lijkt of geen enkele vertegenwoordiger van de hogere hiërarchische niveaus van de Kerk -maar eigenlijk ook niet echt van de lagere niveaus- de noodzaak voelt om te luisteren naar vrouwelijke ervaringen, of er bijvoorbeeld in geïnteresseerd is te weten hoe vrouwen hun zending definiëren."*

Graag deel ik met jullie wat ik heb mogen beluisteren in vele interviews met vrouwen. Daarbij zal ik ook ingaan op hoe deze gesprekken ook nu doorwerken in mij als persoon en hoe ik probeer priester te zijn.

zuster Monica Raassen Crss

Vrouw en Kerk, vandaag en morgen



De zichtbaarheid van vrouwen in de kerk is niet groot maar ze zijn wel de steunpilaren van de huidige parochies.

Veel van hun werk speelt zich af buiten het zicht van de reguliere kerkganger en ook in de media komen vrouwen weinig aan het woord als het over de RK Kerk gaat.

Hoe komt dat en wat zouden stappen kunnen zijn om hun zichtbaarheid te vergroten?