

Laat u als levende stenen opbouwen tot een geestelijke tempel

(1 Petrus 2,5)



“Allen hebben recht erop het Evangelie te ontvangen. De christenen hebben de plicht het te verkondigen zonder iemand uit te sluiten, niet als iemand die een nieuwe verplichting oplegt, maar als iemand die een vreugde deelt.”(Evangelii gaudium 14)

Levende Stenen

Vormingscentrum

Bisdom van 's-Hertogenbosch

CURSUS INLEIDING IN HET KATHOLIEKE GELOOF

In deze cursus gaan we een ongewoon soort boek lezen: de Catechismus van de katholieke Kerk! Ongewoon omdat het geschreven is door alle bisschoppen van de wereld samen. Ongewoon ook omdat het boek een ouderwetse titel heeft, maar iets opwindend nieuws bevat. Het laat namelijk zien wat de katholieke Kerk in deze tijd gelooft en hoe je een gelovige kunt zijn die zijn verstand gebruikt. Het is ook een spannend boek. Zoals een detective spannend is, omdat wij meegevoerd worden in andermans lot, dat ook het onze had kunnen zijn, zo is de Catechismus spannend, omdat daarin ons eigen lot ter sprake komt. De Catechismus gaat ten diepste over onszelf.

Het is echter geen gemakkelijk boek. De Catechismus praat ons namelijk niet naar de mond. Het vraagt ons om een nieuw leven te gaan leiden. Het legt ons de boodschap van het evangelie voor als ‘de kostbare parel’ (Mt. 13,45) waarvoor je alles moet over hebben: enthousiasme, volharding, tijd, de stilte van je huis, gesprek met anderen... We gaan de Catechismus dan ook samen bestuderen. Als christen moeten we ons geloof net zo goed kennen als een IT-specialist zijn computersysteem. Het geloof moet ons vertrouwd zijn, zoals een goede musicus met het stuk dat hij speelt. Als we weten wat we geloven, kunnen we iedereen laten horen dat de Kerk een blijde boodschap heeft voor de wereld van vandaag.

OPZET



Zoals van de Catechismus is ook de opbouw van de cursus eenvoudig: vier delen verspreid over acht bijeenkomsten.

Wat wij geloven

(Het avontuur van het geloof; De uitspraken van het geloof)

Hoe we de christelijke geheimen vieren

(De liturgie van de Kerk; De zeven sacramenten (en andere liturgische vieringen)

Hoe we in Christus het ware leven vieren

(Geroepen om te leven naar de Geest; De tien geboden)

Hoe we moeten bidden

(Het gebed van de christen; Het Gebed des Heren)

Bij het lezen van de Catechismus maken we gebruik van het Compendium. Thuis wordt telkens een gedeelte met aandacht gelezen. Vervolgens komt men bijeen om vragen te stellen en de rijkdommen van ons geloof verder te ontdekken. Aan het einde van ieder gedeelte wordt een opdracht meegegeven om het geloof verder te verdiepen en helder te leren verwoorden.

DATA



Bijeenkomsten: acht zaterdagen verspreid over het studiejaar 2018-2019, telkens van 10.15 tot 12.45 uur gevolgd door een maaltijd.

Opdrachten: de thuisgemaakte opdracht wordt uiterlijk op de maandag voor aanvang van het volgende cursusdeel ingeleverd. De vierde en laatste opdracht uiterlijk drie weken na de laatste cursusdatum.

Locatie: Sint-Janscentrum, diocesaan vormingshuis voor kerkelijk leven, Papenhulst 4, 5211 LC 's-Hertogenbosch

Bedoeld voor: iedereen die belangstelling heeft voor het geloof van de katholieke Kerk en er meer van wil weten. De cursus wordt aanbevolen voor hen die overwegen zich aan te melden voor diaken- en catechistenopleiding.

Cursusbijdrage: € 80,00

De indeling van het *Compendium* wordt gemarkeerd door afbeeldingen. Zij komen uit het zeer rijke erfgoed van de christelijke iconografie. Uit de eeuwenoude traditie van de Concilies leren we, dat ook de afbeelding verkondiging van het Evangelie is. De kunstenaars van alle tijden hebben de voornaamste gebeurtenissen van het heilsmysterie aan de beschouwing en de verwondering van de gelovigen voorgehouden door ze voor te stellen in kleurenpracht en volmaakte schoonheid. Dat geeft aan hoe de heilige afbeelding in de beeldcultuur van vandaag veel meer zou kunnen uitdrukken dan het woord, vanwege het feit dat haar dynamiek van communicatie en van overdracht van de boodschap van het Evangelie zo buitengewoon werkzaam is.

VARIA



Verplichte literatuur (door de cursist zelf in te voorzien):

- *De Catechismus van de katholieke Kerk*. Uitgeverij Gooi & Sticht (ISBN 978 90 304 0718 8) / Licap 1997 (ISBN 978 90 6858 775 3) (in 2008 verscheen een tweede verbeterde Nederlandse versie).
- *Compendium Catechismus van de katholieke Kerk*, 2008. Uitgeverij Gooi & Sticht (ISBN 978 90 304 1113 0) / Licap (ISBN 978 90 685 8776 0).
- *De Bijbel, Willibrordvertaling*. Katholieke Bijbelstichting, bij voorkeur editie 1975.

LITERATUUR



De uitgaven zijn digitaal beschikbaar op de site:
www.rkdocumenten.nl

AANMELDINGSFORMULIER
CURSUS INLEIDING IN HET KATHOLIEKE GELOOF

Naam

Voornamen:

Adres

Postcode / woonplaats:

Telefoon

E-mail:

Geboortedatum / -plaats:

Doopsel (plaats en datum):

Vormsel (plaats en datum):

Alleengaand / ongehuwd samenwonend / gehuwd

Indien gehuwd, kerkelijke inzegening:

Parochie waartoe men behoort:

Waarom wilt u deze cursus volgen:

Datum aanmelding en handtekening:

Aanmelding dient te gebeuren twee weken voor aanvang van het studiejaar.

Een cursus vindt enkel plaats bij voldoende deelnemers.

Dit aanmeldingsformulier sturen naar Diocesaan Vormings-Centrum, Parade 11, 5211 KL 's-Hertogenbosch óf: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl